

# 1923-11-26

**AFSENDER**

Alhed Marie Brønsted

**MODTAGER**

Louise Brønsted

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

En anden person end Alhed Marie Brønsted har skrevet dato på brevet.

Generel kommentar:

Taarbystranden kaldes i dag Taarup Strand.

Afsendersted:

Kerteminde

Omtalte personer:

Alhed Larsen

Andreas Larsen

Johan Larsen

Ellen Sawyer

Laura Warberg

Omtalte steder:

Møllebakken 14, 5300 Kerteminde,

Danmark

Fynshovedvej, 5370 Mesinge,

Danmark

Arkivplacering:

Kopier findes på Johannes Larsen

Museet.

Trykt udgave:

Nej.

Proveniens:

Kopier af brevene givet til Johannes

Larsen Museet.

**DOKUMENTINDHOLD**

Alhed Marie Brønsted takker for gaven fra moderen. Der syes forskelligt linned og servietter af især Laura Warberg og Alhed Larsen. AMB er ikke hurtig nok til dette.

Hun glæder sig meget til at skulle løbe på skøjter med Andreas og Johan Larsen ved Taarbystranden.

**TRANSSKRIFTION**

Lørdag

Kære Muk.

Sikke noget mægtig fint Chokolade. og saadan en yndig Æske det ligger i.

Er dette ikke ogsaa en god Tæppe. Jeg er saa lykkelig over den.

Det begyndte med Tante Be skulde have sig syet 12 Viskestykker og saa lod hun ogsaa 12 sy til dig. Derpaa fandt hun Servietterne frem og jeg syede den ene; men Bedstemoder syntes det gik for langsomt og saa syede hun Resten. Alt dette inspirerede Tante Elle til Lagnerne og Bedstemoder til Dugen og Servietterne.

I Morgen skal jeg paa Skøjter ved Taarbystranden. I skal ikke være bange; Puf og Lysse gaar med. Jeg glæder mig som en Gal.

100 Hilsner (midt i Lørdagsrengøringen) fra jeres Lomme.

26-11-27

Kære Anne. Lørdag  
Sikke noget moftigt fint the koldde.  
og sådan en yndig lille Øske  
det lyser i.

Er dette ikke også en god Pøtpe.  
Jeg er saa lykkelig over den.

Det begyndte med at Tante Re  
skulde have mig noget 12 Verke stykker  
og saa lod hun også mig til sig.  
Derfor fandt hun Servietterne  
frem. og jeg ejede den ene, men  
Rødstermoder syntes det var for  
langsomt og saa ejede hun Resten  
Alt dette inspirerede Tante Elle til  
Lagnene og Rødstermoder til Dagen og  
Servietterne.

I Morgen skal jeg have Skøjten fra  
Torbygs Lunden. I skal ikke være  
bange; Det og Lyne gaa med. Jeg  
glæder mig saa en Gal.

100 Gledene (midt i  
Lørdags aften) fra jeres  
Løve og.