

1934

AFSENDER

Andreas Larsen, Johannes Larsen, Else
Larsen, Else, Andreas Larsens kone

MODTAGER

Elena Larsen, Johan Larsen,
Peter Andreas Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er udateret. Vikingskibet i
Ladby blev udgravet 1934-1935

Generel kommentar:

Vikingskibsgraven i Ladby blev
udgravet 1934-1935.

Det vides ikke, hvem Fruer var.

På gården Rørdam boede Johannes
Larsens bror, Vilhelm/Klaks.

Omtalte personer:

Knud -

Elisa Hansen

Johannes Larsen

Peter Andreas Larsen

Gudrun Syberg

Ane Talbot

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Brev fra Else:

Johannes Larsen tegner ved vikingskibet, selvom der kun er et hul i
jorden at se. Han er meget optaget og har ikke tid til at rejse.

Fra Andreas/Puf:

Johannes Larsen har tegnet ved Knud den Helliges Sten, ved Hindsgavl,
på Svinø og Rørdam. Andreas sender fotos af datteren.

Fra Johannes Larsen:

Larsen er optaget af arbejde.

TRANSSKRIFTION

Kære Allesammen!

Las vilde have skrevet et Par Ord, men naaede det ikke til Morgen, han er
taget hen for at tegne Vikingskibet ved Ladby; hvad han vil tegne, ved jeg
ikke, for der er ikke andet end et Hul i Jorden, hvor 3 lærde Mænd ligger
og graver med en Murske. Det var kedeligt, I ikke fik det lille Besøg af Las
og Puf, jeg tror, Puf havde glædet sig til det, men Las er meget optaget af
Tegningerne.

Tusind Hilsner til alle fra

Lillepigen og Else

[En side af brevet mangler]

3).

[Indsat nederst på siden] X En Sten vest for Vissenbjerg, paa hvilken Kn.
d. H. hvilede sig, da han var paa Vej til Odense, hvor han blev dræbt.

[Øverst paa side 1:]

Nu kom Far saa slutter jeg

Mange Hilsner til Jer alle 3 og Fru P hvis hun er der, fra Else og Puf.

[På side 1, øverst, på hovedet:]

Kære Lysse. Det er meget fristende men det er mig umuligt at afbryde mit
Arbejde nu. Din JL.

Atter en gang
at jeg har været
i København. Det er
nu som før saa sluttet
Mange hilsener til jer
alle 3, fra P. hos
hjem og de, fra Else og Puf.

Han Madsen!

Har siden have skrevet
for Ind, men næsten det ikke
til nogen, han er taget hen for
ad nogle Vidingstidens og
hæder; hvad der vil være, ved
jeg ikke, for der er ikke andet
end at det i Jorden, hvor 3
anden stand ligger og graver med
en anden. Det var heldig, I
ikke fik det lille besøg af Gas
og Puf, og hvor, Puf havde gættet
sig til det, men Gas er meget
oplyst af Fugleskolen.

Fusine hilsener til alle
fra helliger og Puf

3/.

sagt uoyt om, at han jo
alligevel skuldi til Stockholm
og kunde jo saa se Trauet
der. Gudrun fortalte at han
havde tegnet Kiud den Helligs
Sten ved Vissensbyen, en Tegning
ved Huidgavl, en paa Svinis
og en paa Rindam, det es en
flot Prestation paa en dag, saa
det es jo ikke saa sordt han var
haade eulten og tret. — Tak
for dit udmærkede Fødselsdags
brev og en søelig Tak fordi
det var læseligt. Jg sende
des nogle Billeder af vor Datter,
men haaber jg I kan se dem
ses ligesaa godt ud, som jeg
agtede Peter saa ud dengang.

* Den Sten vest for Vissensbyen, paa hvilken
Kn. d. H. fortælle sig, den han var paa den 17
Eden, hvor han blev dødt.