

1898-02-20

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:

Kerteminde

Modtagersted:

København

Omtalte personer:

Peter Hansen

Adolph Larsen

Jeppe Andreas Larsen

Peter Magnussen

Sigbjørn Obstfelder

Viggo Winkel

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek
af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Peter Hansen er stadig på besøg. Johannes Larsen glæder sig til, at Alhed snart kommer fra København. Han skriver, at de snart må gifte sig, for folk snakker.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 20 Februar 1898

Jeg skal hilse Dig fra Peter.

Min egen Kæreste!

Gud ved hvornaar jeg egentlig faar Lejlighed til at skrive et ordentlig Brev til Dig. For Øjeblikket sidder jeg her paa mit Værelse og skriver paa et Stykke Papir jeg har faaet af Peter, som er ved at sende et Par Bøger væk, den ene er en af Obstfelder, som hedder Korset den har jeg læst og synes det er en køn Bog, har Du læst den? Jeg er ellers kommen her op for at klæde mig om jeg har lovet Højrup at komme op til ham i Dag, det er et ækelt Vejr sydlig Blæst og Snevejr. Jeg har ikke malet i Dag, Peter, Agraren og jeg var en Tur ude i Marken før Middag. Før var vi ovre for at blive vejede jeg vejer nu kun 155 Pund og har altsaa taget 1 Pund af igen. Det er jo kun et lille Brev, men Du vil jo hellere have det end slet ingen ikke sandt. Tak for Dit Brev i Morges, jeg synes jeg bliver glædere og glædere for Dine Breve hver Gang jeg faar et nyt. Hvis Du nu kommer paa Lørdag, er der kun Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag og Fredag altsaa kun 5 Dage til Du er her og i Morgen er der kun 4 Dage til. Du kan være vis paa at jeg glæder mig til at komme hen og hente Dig. Har Du set Winkel og Magnussens Fotografiudstilling paa Charlottenborg? I Gaar havde Borgmesteren sagt til Fader, at jeg var nok bleven forlovet, han havde set Frk Warberg i Kjøbenhavn, det var en nydelig Pige, - det er den Søn der altid ser saa skævt til mig. Du ser altsaa at Situationen er ikke holdbar i Længden, eller rettere sagt ikke længere, saa vi bliver nødt til at gifte os snart. Jeg glæder mig til at komme ned og male i Morgen, men allermest til at jeg snart skal se Dig og kysse Dig min egen Kæreste. Mange Hilsner fra Din hengivne Johannes Larsen.

Kjærtensinde 20 Februar 1898

Jeg skal
hils
Dig
for
Peter

Min egen Kære!

Gud ved hvornår jeg egentlig
finder Lejlighed til at skrive et
dertil Brev til Dig. For Øjeblikket
siddes jeg her paa mit Værelse og
skriver paa et Stykke Papir jeg har
faaet af Peter, som er ved at sende
et Par Bøger ud, den ene er en af
Obstfeldts, som hedder Korset den
har jeg læst og synes det er en
Bog, har Du læst den? Jeg er ellers
kommen her op for at klæde mig om
jeg har lovet Højrup at komme op
til ham: Dag, det er et godt Vejr
sydlig Blevet og Snevejr. Jeg har ikke
maler i Dag, Peter, Steinar og jeg var
en Tur ud: Næsten for Midtag. For
var vi om for at blive vrede jeg
nu kan i 55^{te} og har allerede taget
1^{te} af igen. Det er jo kun et lille
Brev, men Du vil jo hellere have det
end slet ingen. Ikke sandt. Tak for

hos Krogh og faaet 5 Rk. til Dig i Uleslev paa
og veeret ud omkring i Byen Lørdag, ikke sandt. Du
og betalt min Gælder. Det maa ikke blive ked af at
er ved at forgylde Rammens des ikke er mere denne
til Roserne og jeg har min Gang, jeg er bleven for-
faaet Listerne til Hr. Einhet af at vende i Byen
Andersens Rammens, jeg og Kl. er nu 2 og jeg maa
tanke at du kan paa dit ned til mit Støbejern.
at se i Rammens sneders Kan du se at jeg lader
Du er her. Vil du lave la, mig ikke forstyrre. Maa
de være at drive sandtan kærtegne Glesener til min
noget. Skulle ons at du egen Kæreste for Din
skulde forstyrre mig og
lade være at komme af
den Grund, jeg tror
Du er gal. Det er aldeles
nødvendigt at du kommer,
nu, der er ikke mere end
8 Dage til nu, jeg her,

Johannes Larsen.