

1943-06-20

AFSENDER

Arne Schwark

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Elena og Johan Larsen

TRANSSKRIFTION

20 Juni 43.

Kære Lysse. Tak for Brevet og de søde Billeder, jeg blev meget glad for begge. Det ser virkelig ud til at Peter snart vokser Dig over Hovedet, saa stor er Jesper ikke nær, men den svenske Tundra er jo ogsaa saa umaadelig høj siger Grete. Jeg har ventet med at skrive, til jeg kunde fortælle om Be, og nu er det forresten allerede 14 Dage siden hun nedkom. det blev desværre kun en dreng, skulde jeg hilse og sige; han blev født 5te Juni, en dejlig nem Dato at huske, vejede 6 [tegn for pund] + 100 gr og maalte 51 cm. Forældrene er trods alt glade ved ham, og han er nu ogsaa en yndig Dreng. Fødslen gik over Forventning (over min ialfald) godt og naturligt; jeg vidste ingenting, før Ebbe ringede Kl 9 om Aftenen, at nu var de færdige, som han sagde. Ebbe er nu rar, og kommer til at ligne Onkel Lut mere og mere. De bor i en dejlig og kæmpemæssig Bolig lige her i Nærheden, nu siden han er blevet Overlæge og Professor. - Det var pænt af Jer at sende det Telegram til Putte, men desværre har det jo ikke givet Resultat; nu er Mornine ogsaa begyndt at blive urolig - jeg har været det længe - og tror, at hun er blevet slaaget ihjel af Gangstere. Jeg er mere bange for, at hun har rodet sig ind i en masse ulovligt. Jeg har naturligvis ikke sagt til Mornine om Telegrammet. Det er hendes Fødselsdag d. 8de Maj, Puttes i September. Dede fylder 60 1ste Juli og Dan bliver Student isaar; der skal være Festligheder, og Mornine, Elle og jeg rejser derover; jeg tager om Kerteminde og glæder mig til, at hilse paa dem allesammen. Las er vist forresten paa Knuthenborg, var ialfald, da jeg hørte sidst. Mag. kan desværre ikke komme med, han har travlt med mange Ting, bl.a. Korrektur paa en ny Lærebog. Vi var en lille Pinsetur paa Asnæs, der hvor Lerchenbor er; der er noget saa dejligt, fredeligt og folketomt, Godsejeren vil nemlig hverken have Turister eller Villaer; vi bor hos en Aalefisker, og Mag. fraadser i stegte Aal, som er hans Livret; vi ringer saa til Godsejeren og spørger, om vi maa gaa allevegne, og det maa vi, og andre end os er der ikke. Her har Foraaret været ganske dejligt, og Landmændene skal være godt tilfredse, Regnen kom vist lige i rette Tid, men nu har den forresten lidt svært ved at holde op igen. Forresten kan man vel ikke let faa for meget paa denne Aarstid. Jeg haaber, det har været ligesaadan hos Jer, og synes, jeg kan forstaa det paa de svenske Aviser. Det er sandelig en flot Mark, Du har der, det maa jo være den store Mose, der blev afvandet, jeg havde ikke troet, den kunde ... andet end Græs. Be ammer sin Dreng og han lader til at trives ved det; som du vel kan tænke tynger hendes Moderansvar hende snarlig, det er nu vel mer eller

mindre Tilfældet første Gang - undtagen maaske med Bimse, men hun er jo ogsaa et Unikum.

Ja saa har jeg vist ikke andet paa Hjerte end mange Hilsner til Dig og Bimse og Børnene fra O.M og Jeres [ulæseligt].

Der er svensk-dansk Fodboldkamp idag, jeg kan høre Maalene ganske tydeligt gennem Altandøren - især de danske.