

1924-06-30

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

dansk

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Jeppe Aakjær ligger begravet nær gården Jenle. Stuehuset rummer interiør fra Aakjærs tid og er åbent for besøg i sommerhalvåret. I 1981 solgtes gården til staten og drives nu af kommunen.

Afsendersted:

Roslev

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Afsenderstedet er Jenle, digteren Jeppe Aakjærs hjem ved Skive Fjord 12 km nord for Skive.

Omtalte personer:

H Gyldentak

Niels Svendsel

Jeppe Aakjær

Omtalte steder:

Skive

Jenle, 7870 Roslev

Fur, Limfjorden

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er på besøg hos digteren Jeppe Aakjær på Jenle og får foræret to bøger med dedikation i den ene.

TRANSSKRIFTION

"Jenle" 30 Juni 1924

Kæreste Alhed!

Det var galt jeg glemte nok at sende Brevet med Adr paa H Gyldentak eller hvad hun nu hedder, jeg kan ikke læse det. Her er det! Da Vejret var umuligt i Gaar Søndag sejlede vi herved og har ligget her i Nat mens Svensel sejlede til Skive efter Brændevin. Nu er han kommen tilbage og vi skal af Sted igen. Vi har haft det storartet her. Aakjær har foræret mig 2 Bøger og skrevet et Digt til mig i den ene. Jeg skal sende dem fra Fur.

Mange kærlige Hilsner

Din

JL

Jensle 30 juni 1924.

Kæreste Alfred!

Det var gælt og glimtet ved at sende
Brevet med den gode H. Gyldenløve
eller hvad han nu hedder, og kan du
læse det. Det er det! Da Brevet var
uarrigt: Guds Tordens sølde vi her
med og her ligesom her. Nat rummen Iven,
sel sølde til Skine efter Boandrin.
Wien har kommen tilbage, og vi skal
af Sted i gen V. har brugt det st.
ordet her. Skaber har forevitt
mig 2 Bøger og skrevet et Digt til
mig i den ene. Jeg skal sende dem
for Fars. Mange kære hilsener

Erin
JL.