

1900-10-06

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Afsendersted:

København

Modtagersted:

Erikshaab

Omtalte personer:

Vilhelm Larsen

Vilhelmine Larsen

Hedevig Lützhøft

Nicolaus Lützhøft

Astrid Warberg-Goldschmidt

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek

af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen er hos Lützhøft i København og venter på en kasse med billeder.

Han har talt med sin mor, om Dis (Astrid Ingeborg Warberg) kunne komme i huset hos hende, men hvis dette ikke sker, foreslår Johannes Larsen, at Dis i stedet kommer til ham og Alhed.

TRANSSKRIFTION

Kjøbenhavn 6 Octbr 1900

Min egen kære Alhed!

Nu sidder jeg her hos Lützhøfts hvortil jeg ankom i Aftes og jeg har egentlig ikke andet at berette end at jeg rejste i Gaar fra Kjerteminde og at det er et ækelt Vejr i Dag, jeg laante en ny Overfrakke af Fader, saa jeg kan da gaa ud uden at blive altfor gennemblødt. Jeg sidder og venter paa Kassen med Billederne. Jeg talte saa med Moder om Dis og de vilde nok have hende, men havde slaaet det ud af Hovedet, da Klaks havde fortalt at hvis Dis havde sagt til ham at hun ikke vilde til Kjerteminde, men vilde blive hjemme i Vinter dersom hun ikke kunde komme til Kjøbenhavn. Men hvis hun skal ud, var det saa ikke noget for os at faa hende i Stedet for en Pige, det er jo ikke godt at vide hvad for en Mær vi faar. Jeg skal hilse Dig mange Gange fra Mutter. Jeg længes efter Jer, mange kærlige Hilsner fra Din

Johannes Larsen.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

Ryðbenhavn 6 Octbr 1900.

Min egen kæreste Alhed!

Nu sidder jeg her hos Litskiffen
hvortil jeg ankam: Stjtes og jeg
har egentlig ikke andet at berø,
to end at jeg rejste: Gaaes fra
Rydeterrinden og at det var
skidt Vejrs i Dag, jeg levante
en ny Overfald af Faldes, saa
jeg kan da gaa ned uden at
blive altes gennemblødt. Jeg
siddes og skriver paa Kassen med
Billederne. Jeg talte saa med
Neds om Des og de vilde
nok have turde, men havde

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

diat det ud af Hovedet, da
Rids havde fortalt at Di
havde sagt til ham at han
ikke vilde til Kjøbenhavn,
men vilde blive hjemme.
Venter desom han ikke kunde
komme til Kjøbenhavn.
Men hvis han skal ud, var
det saa ikke noget for os at
saa kunde: Stedet for en Pige,
det er jo ikke godt at vide
hvad for en Mær vi faar.
Jeg skal hils Dig mang
Gange for Mutter. Jeg
langes efter Dig, mange

ædelige Hilsener fra Din
Johannes Larsen.