

1922-10-03

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

JL er sammen med Achton Friis og Skipper Petersen på sejltur med båden Rylen. De skal lave forarbejdet til bogværket De Danskes Øer. Rylen - en ombygget Kerteminde fiskerbåd - der i årene 1921-24, var ekspeditionsskib for JL og AF på deres sejlsrundt mellem de danske øer.

Tærø er omtalt på s 415 i Achton Friis: De Danske Øer bd. 2. Gyldendal, 1927.

Afsendersted:

Tærø

Omtalte personer:

Achton Friis

Martha Friis

M Knipschildt

Omtalte steder:

Tærø

Bogø

Stubbekøbing

Kalvehave, 4771

Birkerød

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

JL er på Tærø efter at have fået brev fra Alhed Larsen om at der er indgået en økonomisk aftale med banken i Kerteminde. Han er umådelig lettet over dette og ønsker hende nogle afslappende dage i Birkerød.

TRANSSKRIFTION

Tærø 3. Octbr 1922

Kæreste Alhed!

Tusind Tak for dine 2 Breve som jeg fik i Gaar. Vi ligger nu her, det er den Ø Knipschildt har i Forpagtning og hans Svigersøn er Bestyrer her, men de er i Kjøbenhavn for Tiden. Vi gik fra Bogø i Lørdags og anløb Stubbekøbing for at høre efter Post, men ved en eller anden Misforstaaelse havde fru Friis skrevet til Postkontoret om at sende Breve videre til Kallehave saa jeg fik at vide at de ogsaa havde sendt Dit. Jeg er mægtig lettet og glad over at det blev ordnet saadan, jeg har været umindelig spændt paa hvad det vilde blive til og blev det endnu mere efter at have læst Dit første Brev saa det lettede jo gevaldigt da jeg kom til det andet saa jeg er egentlig fru Friis taknemmelig for den Idioti med Din Omdressering. Jeg har dog faaet tegnet nogle og Halvtredssindtyve Tegninger trods Vejret. Jeg skal nok skrive til Birkerød naar vi er færdige eller telegraferer Adresse fra et eller andet Sted. Friis skal jo være i Kjøbenhavn den 10 men hvor han forlader os eller hvordan Vejr og Vind bliver til den Tid kan jeg jo nu umuligt vide noget om.

Men bliv Du nu bare ganske rolig i Birkerød til Du hører nærmere. Jeg er glad ved at tænke paa at Du nu kan have nogle rolige Dage oven paa al dit oprivende Slid og Spekulation. Nu skal vi se at faa det rart i Vinter.

Mange kærlige Hilsner

Din JL