

1954-03-31

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Marie Larsen døde 4. juli 1954.

Emma Overgaard Nielsen døde også i 1954.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Marius Christiansen

Elena Larsen

Palle Lauring

Poul Nørlund

Didrik Overgaard Nielsen

Emma Overgaard Nielsen

Theodor Philipsen

Finn Salomonsen

Ane Talbot

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Det er alvorligt fat med Marie, og Adolf/Agraren er næsten blind. Elses mor er på hospitalet.

Der er fugle i haven.

Johannes Larsen har solgt et billede på Den Frie, og han har solgt Philipsens akvarel til Odense Museum. Klaveret er også solgt.

Johan og Johannes Larsen skal snart planlægge turen til Øland.

Larsen har fået Oldtidsselskabets Årbog.

Christiansen fylder 60.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 31 Marts 1954.

Kære Lysse.

I Gaar havde SØ stiv Kuling og Slud og Kulde hele Dagen. I Dag laver Kuling, Solskin og +10° Varme. Jeg har lige haft Brev fra Ane de havde været i Birkerød, men det ved Du jo fra Bimse, det ser ud som det er meget alvorligt med Marie. Agraren er nu næsten helt blind. Else rejser nu til Odense, hendes Moder ligger paa Sygehuset og er meget daarlig. Det er altsammen meget sørgeligt. For en Uges Tid siden forsvandt den sidste Sjægger og Dagen efter Munken som ellers havde været her hver Dag siden den kom igen. Nu kurrer Ringduerne Droslen fløjter og Solsorte Gærdesmutterne og Bogfinkerne synger. Jeg skal have solgt et Billede paa den frie Udstilling men jeg ved ikke om det er Maleriet eller en af Akvarellerne. Jeg har solgt den store Pastel af Philipsen til Odense Museum for 6000 Kr og Klaveret til Hornung & Møller for 700 Kr, saa skal jeg have en af Reolerne i Værkstedet her over, den bliver saa Pendant til den herværende, og jeg kan faa en hel Del af Bøgerne i Værkstedet herover. Vi skal vel ellers snart til at planlægge lidt om Rejsen til Øland. Jeg havde for en Tid siden besøg af Finn og spurgte ham om en Introduktion, men det mente han var unødvendigt. Derimod er det vist ikke udelukket at vi kan faa ham med hvis Du synes. Jeg fik forleden Oldtidsselskabet Aarbog, meget tyk og det meste af Indholdet var af Lauring og en Arkitekt kendt med islandske Forhold, hvori de jævner Nørlunds Vikingehus med Jorden. I Søndags var Christiansen her han har i en ikke fjern Fremtid en rund Fødselsdag vist 60 Aar. Han talte om at skrive og høre om Du ikke kunde tænke Dig at komme med, men Du har vel for travlt med Kalkunudklækning.

Mange kærlige Hilsener til Jer allesammen

fra Din Far.

Kjærlighedsminde 31 Marts 1954.

Kære Lyse.

I Gaar havde SD sin Kultur og Kunst og Kunst
helt dagen. I Dag taler Aulung, Tolstoj og
+10° varme. Jy har ligesom haft Brev fra Fru
de havde været i Birkedal, men dit ved du
jo fra Birnæs, det ved du som dit er meget
alvorligt med Marie. Styrerne er nu
næsten helt blind. Else rejser nu til Odense.
Kunne Mads ligge på Sygehuset og meget
daarlig. Det er alligevel meget sørgeligt.
For nu Uges Tid siden forvandt den sidste
Jegge og dagen efter Munkes som Else havde
været her i to Dag siden den kom igen.
Nu kunne Ringlæreren Dooden fløjte og Tolstoj
Gæddesnakken og Bogfinkens synger. Jy
skal have set et Billede fra den fine
Udstilling men Jy ved ikke om det er Mads,
riet eller en af Skovene. Jy har set
den store Pastel af Philipus til Odense
Museum for 600 kr. og Klaveret til Hornum
& Mads for 700 kr. saa skal Jy have en af
Reolens. Udstillet her over, den bliver saa
Pendant til den herover, og Jy kan se

en hel Del af Bøgerne i Værstedet herom.
Vi skal vel ellers snart til at planlægge
dit nye Repert. til Olav. Jy. havde jeg
en Tid vidt Besøg af Finn & opvakte
ham om en Introduction, men dit ment
kan var unødvendigt. Derimod er det
vist ikke udelukket at vi kan få høre
med hvad De synes. Jy. fik foreleden
Oldskriftselskabet herom, meget tyde og
dit meste af Indholdet var af Lærings
og en Arkitekt kendt med islandske
Forhold, hvor de senere Nørlands
Vikingetid med Jorden. 7 Lørdags
var Christianus her kom her i en ikke
fjern Fremtid en rund Fødselsdag vist
60 Aar. Han talte om at skrive og høre
om Du ikke kunde tænke Dig at komme
med, men Du har vel for Trængsel
med Kalkunskrivning.

Manne bedste Hilsener til
Jes allesammen

Joa
Din Far.