

1909-07-18

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Dateringen fremgår af brevet

Generel kommentar:

Greven: Det er omtalt i tidligere breve, at grev Mogens Frijs havde hyret Johannes Larsen til at illustrere hans private jagtdagbøger. Bogbinder Anker Kyster indbandt.

"hos Brorson om Krediten": Det er uvist, hvad Johannes Larsen er inde på.

Johannes Larsen skrev også i følgende breve til Alhed om "Frluftsgymnasiet", som lå ved Helgoland. Han og Kai Nielsen tog boksetimer på dette sted.

Afsendersted:

Valby

Omtalte personer:

Camilla Bertram

Ludvig Brandstrup, billedhugger

- Brorson

Franziska Erichsen

Marie Eriksen

Mogens Frijs

Erik Henrichsen

Karl Isakson

Anker Kyster

Peter Lundsgaard

Nicolaus Lützhøft

Karl Madsen

Peter Magnussen

Karen Meisner-Jensen

- Multh

Kai Nielsen

Theodor Oppermann

Theodor Philipsen

Karl Schou

Johan Svendsen

- Westh

Viggo Winkel

- Ørkild

Omtalte steder:

Tivoli, København

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til det Kongelige Bibliotek af
Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Greven var meget tilfreds med bogen. Larsen har været hos Anker Kyster med den.

Johannes Larsen har besøgt Brorson for at tale om kredit og fik ham ned på 50 kr.

Larsen skal til frokost hos Philipsen. Han har truffet en masse mennesker.

TRANSSKRIFTION

P.T. Valby 18 Juli 1909

Hr. Ørkild [ordene overstreget]

Kæreste Alhed!

Jeg fik en hel del udrettet i Gaar. Først hos Greven som var meget tilfreds med Bogen, saa var jeg hos Oppermann, Xylografen som jeg skal hilse fra, lille Henriksen som var meget interesseret men som jeg skal op til i Mrg da der holdt en Bil og ventede paa ham. Saa var jeg hos Brorson om Krediten, da W & M ikke var i Byen, han var meget flink men maatte have et Afdrag da det hele ellers skulde til Bestyrelsen igen, men jeg fik ham pruttet ned til 50 K. Saa var jeg hos Anker Kyster med Bogen der skal jeg ogsaa op i Mrg. igen. Philipsen rendte rundt og ledte efter mig, Schou og jeg skal der til Frokost der i Dag. Her var Middag i Gaar med Karl Madsen Bertram og Isakson (Mange Hilsner) sender lille Marie og Fransiska bagefter i Tivoli til Johan Svendsen, traf der Lysse og Wests (Hilsner) og Muth. Nu skal jeg ud til Kai Nielsen paa Friluftsgymnasium. Luds i Jylland Bisters paa Reconvalescenthjem, Karen Broe en Dreng paa 9 Pund.

Mange kærlige Hilsner til Jer alle

Din Johannes Larsen

Har skreven til Ørkild

O. T. Valby 18 Juli 1909

Hr. Frølich
Kæreste Alhed!

Jeg fik en hel Del udrettet
i Gæs. Først hos Groen som var
meget tilbudsom med Bøger, saa
var jeg hos Oppmann, Lytlegraphen
som jeg skal hilses fra, tillige Hennrich
som som var meget interesseret men
som jeg skal ogsaa til. My dog der holdt
en Bit og ventede paa ham. Saa var
jeg hos Boersen om Krediten da
H. M. ikke var i Bogen. Han var m.
get plind men maatte haas. I
Aften da det blev senere skulde
vi Bestyrelsen igen men jeg fik
saa som prøvet med til S. D. Saa
var jeg hos Anders Lygte med Bogen
der skal jeg ogsaa se i. My. ja

