

1940

AFSENDER

Andreas Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Brevet er udateret. Det må være skrevet under krigen, eftersom man skal bruge passérseddel til bilen.

Generel kommentar:

Den eller de sidste sider af brevet mangler. Man kan af håndskriften se, at Andreas Larsen er brevskriveren. Rørdam var Vilhelm Larsen/Klaks' tjenestebolig.

Omtalte personer:

Gudrun Larsen
Johannes Larsen
Vilhelm Larsen

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Andreas/Puf har været klar til at køre Johannes Larsen til Sverige for at se på traner. De to talte i telefon, mens Larsen var hos sin bror, men Larsen var træt og sulten og derfor umulig at få et svar fra. Senere fortalte Gudrun, at Larsen havde sagt, at han skulle arbejde på sine Fynstegninger.

TRANSSKRIFTION

Kære Lysse.

Det var morsomt at høre Din Stemme i Formiddags og spændende med de Traner. Jeg har hele Dagen været spændt paa hvad det kunde udvikle sig til og da jeg havde fundet Vognens Passérseddel frem begyndte jeg at vente paa Fars Hjemkomst forat høre, hvordan han stillede sig for at tage Chancen til Tranerne ved et lille Sverigesbesøg. Men han kom slet ikke, først Kl ½ 7 ringede han, at han spiste hos Klakses. Jeg ringede straks derned i Fare for at forstyrre ham i Aftensmaden, men uheldigvis fik jeg ham førend de gik til Bords. Du ved hvordan han er naar han er træt og sulten: Det var umuligt at faa nogen Besked af ham, hvorfor jeg lod ham spise og ringede saa igen Kl. ½ 8, men fik først Forbindelsen Kl 8 og talte med Gudrun, som sagde at han lige var kørt. Jeg spurgte om han havde udtalt sig om Sverigesturen og hun fortalte at han havde sagt: "nu var han kommet i gang med at tegne Fynstegningerne og man skal jo ogsaa en Gang imellem bestille noget." Derfor ringer jeg ikke iaften til Höljeryd for jeg betragter det som afgjort, at han ikke vil afbryde sit Arbejde her. Han havde ogsaa paa Rørdam
[Resten af brevet mangler]

Kære Lyse.

Det var morsomt at høre din
Stemme i Formiddags og spæn-
dende med de Traver. Jeg
har hele Dagen været spændt
paa hvad det kunde udvikle
sig til og da jeg havde fundet
Vognens Passerseddel frem be-
gynede jeg at vente paa Ton
Hjulkonst forat høre, hvordan
han stillede sig til at tage
Chausen for Traveren ved
et lille Sverigesbesøg. Men
han kom slet ikke først da
1/27 ringede han, at han episto
hos Klakser. Jeg ringede strax
dermed i Fare for at forstyrre
ham i Aftensmaden, men
uheldigvis fik jeg ham fircend
de gik til Bords. Du ved hvordan

han er naar han es træt og
sulten: det var muligt at
jaa nogen Bæsked af ham,
hvorfor j lod ham spise og
ringede saa igen Kl 1/2 8, uden
jkk først Forbindelsen Kl 8
og talte med Gudrun, som
sagde at han lige var kørt.
J spurgte om han havde
iddelt sig om Sverigesturen
og hun fortalte at han havde
sagt: "nå var han kommet
igang med at tegne Fyrsteg-
ringene og man skal jo ogsaa
angaa imellem bestille noget.
Derfor ringe j ikke i aftes
til Højgaard for jz betragtes
det som afgjort, at han ikke
vil afbryde sit Arbejde her.
Han havde ogsaa jaa Rindam