

1938-12-27

AFSENDER

Elena Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Elena og Johan Larsen kaldte Johannes Larsen for Chefen. Det er uklart, hvad "røget Bukse" er for noget.

Barnet, som i brevet bliver kaldt Abelone kom til at hedde Alhed Maria. Elena Larsen fødte hende i København og fik derefter brystbetændelse, hvorefter hun var indlagt i juledagene. Den ældste søn, Peter, kom til København få dage før jul. Johan var på gården i Småland.

Den Lange Rejse er en romancyklus af Johannes V. Jensen. Sjette og afsluttende bind i denne cyklus hedder Christoffer Columbus.

Omtalte personer:

Alhed Marie Brønsted

Elise Hansen

Johannes V. Jensen

Johannes Larsen

Peter Andreas Larsen

Alhed Møhl, Lysses datter

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Elena og Johan Larsen

DOKUMENTINDHOLD

Det er Johannes Larsens fødselsdag. Elena Larsen vil, når hun kommer hjem, sende ham blandt andet elgkød.

Den lille har nu suttet af det dårlige bryst, for det er nu ved at være rask.

Det er drøjt at ligge i sengen. Elena læser Johannes V. Jensen.

Alhed/Lomme Brønsted vil have Peter Larsen med til Birkerød.

Det sner, og Elena håber ikke, at det vil give problemer med hjemrejsen.

TRANSSKRIFTION

27/12 38

Kære Gamle!

I Dag er det saa Chefens Fødselsdag til Lykke med ham, jeg fik ikke skrevet men naar jeg kommer op og hjem vil jeg sende det Stk Elgkød og desuden en røget Bukse af den Slags vi delikaterede os med i Fjor, jeg tror ikke Las kender den og det kan jo være det er noget han vil lægge sig efter. - I Dag er der sket gode Fremskridt her paa Pladsen idet Abelone er blevet lagt til det daarlige Bryst som altsaa nu er saa godt som raskt og virkelig fik sig en Taar. Og i Morgen skal jeg op, det er heller ikke et Øjeblik for tidligt for nu var jeg lige ved at tabe Taalmodigheden, det er drøjt i Længden at ligge her, naar man føler sig saa frisk som en Fisk og ogsaa er det. - Jeg har læst den lange Rejse paanær Christoffer Columbus, som Mor har med i Dag; det er en herlig Samling Bøger, vi maa til at dyrke Johs. V. noget mere, man staa jo sig selv i Lyset, ved ikke at læse ham. Lomme var her i Gaar, hun vilde have Peter til Birkerød nogle Dage, jeg sagde at det maatte hun snakke med Mor om, men jeg tænker han er derude nu. - Her har det sneet meget i Nat, jeg haaber ikke Sneen skal lægge Hindringer i Vejen for vores Hjemrejse for nu har der ved Gud været Hindringer nok.

Nu er der vist ikke mer at berette i Dag saa du maa have saa mange

kærlige Hilsner

fra din

Hømikke.

27/12 38

Kære gamle!

I Dag er det min Onkels Fødselsdag
til Lykke med ham, jeg fik ikke skrevet
men naar jeg kommer op og hjem vil jeg
sende det Iht. Elefod og desuden en nøgk
Bukse af den Slag er delikaterede og med
Fjer, jeg tror ikke Les kendte dem og det
kan jo være det er nøgk ham vil lægge sig
efter. - I Dag er der et godt Transkript
her paa Pladsen idet Abelone er blevet læst
til det dærlig Bogen som altsaa nu er saa
godt som rasket og vistelig fik sig en Taar.
Og i Morgen skal jeg op, det er heller ikke
et Øjeblik for Tidligt for nu var jeg lige

ved at have Tølmødigheden, det er drøjt
i Længden at ligge her, naar man føler
sig saa frisk som en Fiske og ogsaa er
det. - Jeg har læst den længe Rejse paa
Christoffer Columbus, som Nu er med i Dags;
det er en herlig Samling Bøger, at man vil
at dykke John V. noget mere, man skal jo
sig selv i Lyset, ved ikke at læse ham.

Lomme var her i Gaar, hun vilde have
Peter til Biskerød nogle Dage, jeg sagde at det
maatte hun snakke med Mor om, men jo tænkt
hun er derude nu. - Her har det sneet meget i
Natt, jeg håber ikke Sneen skal lægge Hindring
i Vejen for vores Hjemreise for nu her der ved
Gud vinder Hindringer nok.

Nu er der vist ikke anse at bette a Dg
saa der maaske have saa mange kelig Helend

fra dem

Hønlige.