

1955-10-27

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

36 x 50 tommer svarer til 91,44 x 127 cm, idet 1 tommer = 2,54 cm.

Officiantgang: Gang med enestuer på et hospital.

Johannes Larsen kendte flere ved navn Peter, så det kan ikke afgøres, hvem den omtalte Peter eller hans onkel var.

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Birgitte Bøttern

Margaretha Bøttern

Marius Christiansen

Dagmar Due Nielsen

Johan Due Nielsen

Vagn Jacobsen

Xenia Jacobsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone

Christine Swane

Rein van Dick

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen maler et stort billede af bridgespillere. Due Nielsen henter ham hver aften, så han kan male hos ham/dem.

Christiansen er indlagt og vil blive glad for brev fra Johan/Lysse.

Pusser Bøttern er blevet gift med en hollandsk jurist.

Christine/Uglen er hos Johannes Larsen, mens hun har håndværkere i huset i Farum.

Larsen gav vist Johan albummet med fotos fra Båxhult.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 27 Octbr. 1955.

Kære Lysse.

Det er længe siden jeg har skrevet til Jer. Jeg ved ikke hvordan jeg skal begynde, den ene Dag gaar som den anden. Jeg har malet nogle Akvareller, men ellers er jeg i Gang med at male et større Billede til Due Niensens med Bridgespillere ved Lampelys. Nan kommer og henter mig Kl. 7 omtrent hver Aften og kører mig hjem naar jeg har malet et par Timers Tid. Til at begynde med lavede jeg nogle Blyantegninger, saa et Par Akvareller og en Pennetegning, men nu er jeg i Gang med Oliemaleriet 36 X 50 Tommer. Christiansen ligger paa Kommunehospitalet. Han har vist snart været der en Maanedes Tid og efter hvad jeg har hørt er han blevet opereret i Gaar eller i Forgaars. Jeg skal nu skrive et Par Ord til ham, jeg har skrevet en Gang og faaet Svar fra ham, hvis Du gider vil han sikkert blive glad for at høre fra Dig. Adr: Restauratør M Christiansen Officiantgangen Kommunehospitalet København K.

Else var forleden i København til stort Bryllup. Pusser Bøttern blev gift med en ung hollandsk Jurist Rein van Dick - og Dagen efter havde vi dem og Gretel Bøttern og Brudgommens Forældre og Søster og Svoger til Frokost, hvorefter de ÷ Gretel kørte videre til Holland. Uglen er her og venter paa at Huset i Farum skal blive beboeligt. Haandværkerne havde lovet det færdigt til Septbr, men det er det altsaa ikke endnu. Saavidt jeg husker gav jeg Dig det Album Bryggeren havde lavet med Billeder fra Båxhult, jeg kan i hvert Fald ikke finde det her. Jeg fandt forleden det Fotografi som Xenia gav mig hvor han er med, det kan Du faa ved Lejlighed og klistre: Hermed Fotografiet af Peters Onkels Gaard, hvis navn jeg ikke kan læse. Mange Hilsener fra os alle her til Jer alle fra Din Far.

OMTALTE VÆRKER



Johannes Larsen: Kortspillerne. 1955. Olie på lærred. 94 x 130 cm. Johannes Larsen Museet

Hjerteminde 27 Octbr. 1955.

Kære Lyne.

Det er længe siden jeg har skrevet til
Jes. Jeg ved ikke hvordan jeg skal
begynde, den ene Dag gaa som den
anden. Jeg har malet nogle Akvareller,
men ellers er jeg i Gang med at male
et stort Billede til Den Næstnes
med Bordspilleve ved Lampelys.
Når kommer og henter mig Kl. 7
omkring 2 ved Aften og køber mig hjem
nu er jeg har malet et Par Times Tid.
Til at begynde med lavede jeg nogle
Blyantoplys, saa et Par Akvareller og
en Penne-tegning, men nu er jeg i Gang
med Oliemaleriet 36 x 58. Kommer
Christianum ligger paa Kommunes
Hospitalet. Han har vist malet været
de en Maanedes Tid og efter hvad
jeg har hørt er han blevet operet
på i Gæs eller i Farsars. Jeg skal
nu skrive et Par Ord til ham, jeg
har skrevet en Gang og fandt det
fra ham. Hvis du gider vil han
sikkert blive glad for at høre fra

Dir. Adr.: Restauratør M. Christensen
Officiantgangen Kommunehuspartiet
København K.
Elske var forleden i København til stort
Bryllup. Pans Datter blev gift med en
myr hollandsk junker Rein van Dick,
og dagen efter havde is dem og Grevinde
Bistrom og Boudgommus Forældre og
Løhr og Troys til Frakost, hvorefter de
i Grevinde kørte videre til Holland.
Ulykken er her og vent på at sluttet!
Farum skal blive behøveligt.
Ostendvaskens havde lovet det færdigt
til Septbr men det er det altså
ikke endnu. Iøvrigt er hunke gav
og Dir dit Album Bryllupen havde
ladt lave med Billeder fra Bækhus,
og kan i hvert Fald ikke finde det
her. Jeg forresten forleden dit Fotografi
som Kevin gav mig hvor han er
med, det kan du se ved Løjtnant
og klitoré. Hermed Fotografier af
Othos Othels Gaard hvis Navn jeg
ikke kan lene. Mange hilsener fra os
alle her til jer alle fra

Dir Far.