

1922-06-14

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Alhed Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen fremgår af brevet.

Generel kommentar:

Johannes Larsen, Achton Friis og Skipper Petersen sejler rundt mellem Danmarks øer som forberedelse til bogværket De Danskes Øer.

Geschirr = porcelæn

Afsendersted:

Snaptun

Omtalte personer:

Achton Friis

Søren Krage

- Petersen, Rylen

Omtalte steder:

Snaptun

Hjarnø

Alrø, Horsens

Jensgård, 7130 Glud

Hindsholm

Arkivplacering:

Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen, Skipper Petersen og Achton Friis har afholdt fin middag med mad fra en kro på en sejltur med Rylen for læge Krage og hans familie samt en svensk sygeplejerske. Derefter sejlede de mod Alrø.

TRANSSKRIFTION

Snaptun 14 Juni 1922.

Kæreste Alhed!

Tusind Tak for Dit Brev som Dr. Krage kom med i Aftes, det er dejligt at Du har faaet det saa fint i Stuerne og jeg glæder mig vældigt til at se det naar jeg kommer hjem, nu er der jo kun 14 Dage til. Det var meget vellykket i Aftes. Dr. Krage og hans Kone og Datter, og en Broder til Dr der lige var kommen fra Australien og havde været borte i 45 Aar og en ung svensk Sygeplejerske kom Kl 5 1/2 og vi sejlede for Sejl ud af Fjorden og lagde os i Læ af Jensgaards Skov hvor vi spiste. Friis havde købt Middag Rødvin og Sherry og faaet stegte Kyllinger og Salat og Karamelbudding i Kroen og Petersen havde smurt Brød med Gaffelbider. Det gik udmærket og Kl 9 1/2 sejlede vi hertil for Motor og satte dem i Land. Vi blev færdige paa Hjarnø og om lidt gaar Petersen op og afleverer Flasker og Glas og Geschirr i Kroen og saa sejler vi til Alrø. Mon I havde Torden i Gaar det var meget lummert her og Vinden vendte rundt hele Dagen og vi kunde se Toppen af Tordenbyger over Hindsholm, men maaske var de længere borte. Mange kærlige Hilsner til Jer alle. Jeg skal hilse fra Friis. Jeg har nu 70 Blokbogsblade.

Din

JL.

Snarhorn 14 Juni 1922.

Kære Alhed!

Tusind Tak for det Brev som
Du Krage kom med i Aftes, det
er dejligt at Du har faaet det
saa fint i Skum og jeg glæde mig
veldig til at se det naar jeg
kommer hjem, nu er det jo
kun 14 Dage tid. Det var meget
vellykket i Aftes. Dr. Krage og
ham Kongebatter, og en Broder
til Dr. de lige var kommen fra
Kerstalvin og havde været borte
i 4 Dage og en ung mand. Igen
sk. kom Kl. 5 og vi tog ud for
Tegle ud af Jordem og tog de
i Lee af Jerngarnet. Her blev
vi spiste. Fris havde købt Alhed
Rødvin og Speer og faaet stigh

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

