

1948-09-06

SENDER

Johannes Larsen

RECIPIENT

Laura Rude, Olaf Rude

FACTS

Document type:

Letter

Language:

Da

Date explanation:

Datoen er skrevet øverst s. 1

General comment:

Johannes Larsen besøgte på turen til Bornholm blandt andet også maleren Oluf Høst, hvilket han fortalte om i andre breve.

Sender's location:

Kerteminde

Sender info (seal, address, etc.):

Datoen er skrevet øverst s. 1

Archive:

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, Johannes Larsen-samlingen, kasse 5, 35-4

Trykt udgave:

Nej

Provenance:

Brevet er købt på auktion 2022

TRANSCRIPTION

Kjerteminde 6 Septbr 1948.

Kære Rudes!

Tusind Tak for den dejlige Tid jeg var hos Jer. Jeg er aldeles overvældet af Jeres Venlighed og Gæstfrihed i mod mig og alt hvad jeg har oplevet og set i Jeres smukke Hjem paa den skønne Ø. Det tegnede sig ikke saa godt ved Afrejsen. Da vi var bleven vejede fik vi at vide at vi var altfor tunge, enten skulde en af os + Bagage trække sig tilbage eller ogsaa skulde al Bagagen sendes med Damperen. Det sidste var jo ikke saa godt, da jeg saa var nødt til at overnatte i Kjøbenhavn uden Nattøj, og desuden var min Rejsetaske uafraaset. Heldigvis var der en velvillig Mand der trak sig tilbage, saa vi kunde komme af Sted. Flyveturen formede sig adskilligt bedre end den forrige. Det var en bedre Maskine, og jeg kunde se Vandet hele Tiden og da vi kom ind over Skaane kunde jeg tydeligt se Landskabet. I Forgrunden var der sat Ild paa en Lyngmark, tror jeg det var, med en bugtet Line af klare Flamme. Forude blev Landskabet borte i en lys Soldis og endte i nogle gulrandede Skyer og til højre for os trak en vældig mørk Tordenbyge, med lodret Nedbør og en mørk Skygge paa Jorden, bort. Jeg fik en Bil i Kastrup sammen med et Par Medrejsende og naaede at faa et Par Stk. Smørrebrød og en Fadøl paa Banegaarden, inden Toget gik. Paa Færgen traf jeg Bryggeren fra Mesinge og kom kørende med ham til Kjerteminde, saa jeg var hjemme lidt over Kl. 12.

Endnu en Gang Tak.

Jeres hengivne

Johannes Larsen.

København d. 6 Sept. 1948.

Kære Rudes!

Tusind Tak for den dejlige Tid jeg var hos jer. Jeg er aldeles overvældet af jeres Venlighed og Gastfrihed i mod mig og alt hvad jeg har oplevet og set i jeres smukke Hjem paa den skønne Ø. Det tegnede sig ikke saa godt ved Afrejsen. Da vi var bleven rejste fik vi at vide at vi var altfor tunge, enten skulde en af os + Bagagen træde sig tilbage eller ogsaa skulde al Bagagen sendes med Dampbussen. Det vidste vi jo ikke saa godt da jeg saa var nødt til at overnatte i Kjøbenhavn uden Vægt og desuden var min Røjretaske uafbrændt. Heldigvis var der en velvillig Mand der trak sig tilbage, saa vi kunde komme af Sted. Røjretaskeformede sig adskilligt bedre end den forrige. Det var en bedre Maskine og jeg kunde se Værdet hele Tiden og da vi kom ind over Skansen kunde jeg tydeligt se Landskabet. I Baggrunden var der sat Ild paa en Lynmark, for

2021/20, KS V 35-4

og dit var, med en buytet Line af klare  
Beammes. Forude blev Landokabet brødt  
i en lyp Saldis og endte i nogle glæder.  
de Skyes og til Højre for os trak en væk  
mørk Tordenbyge, med lodret Vædbør  
og en mørk Skygge paa jorden, bort.  
Jeg fik en Bilt i Kastrup sammen  
med et Par Medbringer og maade  
at faa et Par Stk. Smørbrød og  
en Faddel paa Banevaerden inden  
Toget gik. Oaa seer jeg Prof.  
giver fra Messinge og kom tilbage  
med ham til Kjøbenhavn, saa  
jeg var hjemme lidt over Kl. 12.  
Endnu en Gang Tak.

Jeres hengivne  
Johannes Lassen.