

1891

SENDER

Anna Syberg

RECIPIENT

Fritz Syberg

FACTS

Document type:

Letter

Date explanation:

Dateringen er anslået.

General comment:

NB! Skanning af de midterste sider mangler - de bliver tilføjet senere.

Sender's location:

Faaborg

Mentioned people:

Peter Geni

Sven Joen -

Otto Bache

P.L. Brønner

Peter Hansen

Nicolaus Lützhøft

P. Nansen

Archive:

Faaborg Museum, Fritz Sybergs arkiv

TRANSCRIPTION

3. udateret.

[Tilføjet øverst med blyant: 3 Faaborg]

Kæreste Dreng

Jeg er nylig kommen hjem fra Sebjerg med Masser af dejlige Foraarsblomster, som nu staar og pynter alle Vegne, jeg ærgret mig over, at Du ikke er her og kan nyde Synet; her er ogsaa Krokos fra Haven. Jeg har forresten daglig ærgret mig over, at Du i denne Tid har været borte, Vejret har været saa straalende, alt er saa kønt og jeg har haft meget Fritid (Sven Joen og Peter Geni har nemlig været paa Landet) vi kunde have haft det saa hyggeligt. Ham vil kalder Taames kom nu, han sidder og nyder en Kop Kaffe, naar den er forsvunden skal den lille Haans og jeg med ham ud og se Brønners Dekorationsarbejde i Gaaeis Villa.

Jeg synes, det er løjerlig at P. Nansen ikke skriver et Muk om Dig, han kan da umulig lægge Mærke til Peters Kornmark uden at se Dit, det maa da være den rene Chikane, hvor de Bladsmørere dog er nogle Lus alle til Hobe, men skidt, de gode Billeder holder sig dog i Længden oppe alligevel, bare Du kunde faa det solgt; hvor det er harmeligt at høre, at Galleriet giver 8000 for Baches Skilderi. Lützhøft var heller ikke nævnt, hvad udstiller han? Er Du ikke glad ved, at I hænger samlede? Bare vi dog havde saa mange Penge, at vi lige kunde hugge os igennem uden at Du behøvede at sælge det vilde være storartet Sjøv, saa kunde vi blæse hele Rakket et Stykke; jeg vil til at spille i Lotteriet, i Morgen gaar jeg om og køber en Seddel, jeg vinder nok den store Gevinst og saa sikken et Leben. Farvel Kæreste, godeste, bedsteste Dreng, skriv snart til mig igen, men skriv Faaborg tydelig, det sidste Brev havde været paa Tuborg først.

Min kærligste Hilsen

Dit Høns .

③ Farborg
Kæreste Dreng
Jeg er nylig kommen hjem fra
Lehøj med Masser af dejlige
Forårsblomster, som nu står
og pynter alle Væge, jeg argte
mig over, at Du ikke er her
og kan nyde Synet; her er ogsaa
Krokos fra Haven. Jeg har forny-
te daglig argtet mig over, at
Du i denne Tid har været
borte, Vejret har været saa
straalende, alt er saa kønt,
og jeg har haft megen Fritid;
(Sven Jøen og Peter Jeni har
nemlig været paa Landet) vi
kunde have haft det saa
hyggeligt. — Nam vi kalder
Jaames kom nu, han
sæder og nyder en Kop

sikken et Leven.

Farvel karreste, godeste, bedsteste
Dreng, skriv snart til mig
igen, men skriv Faaborg tydelig
det sidste Brev havde været
paa Tuborg foist.

Min kæreste Nilsen

Dit Niels