

1924-05-20

AFSENDER

Alhed Marie Brønsted

MODTAGER

Louise Brønsted

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Da

Dateringsbegrundelse:
En anden person end Alhed Marie
Brønsted har skrevet dato på brevet.

Afsendersted:
Kerteminde

Omtalte steder:
Møllebakken 14, 5300 Kerteminde,
Danmark
19 Avenue Foch, 75116 Paris,
Frankrig

Arkivplacering:
Kopier findes på Johannes Larsen
Museet.

Trykt udgave:
Nej.

Proveniens:
Kopier af brevene givet til Johannes
Larsen Museet.

DOKUMENTINDHOLD

Alhed Marie Brønsted har opgivet at tage til Paris og uddyber grundigt hvorfor. Hun mindes også et tidligere besøg med stor glæde.

TRANSSKRIFTION

[c 20-5-24]

Mandag Aften.

Kære Muk!

Jeg er ked af at jeg ikke har haft Tid at skrive før, og at jeg har givet jer saa meget at tænke paa, naar jeg nu har opgivet Rejsen. Og samtidig med at jeg har opgivet at tage med, har jeg ogsaa til Dels tabt Lysten – saa det passer jo meget godt. Havde det været paa et hvilket som helst andet Tidspunkt, ville jeg gerne tage med – men ikke nu. Tante Be kan faa sig en forholdsvis rolig Sommer – og det trænger hun meget til. (Det vilde sikkert blive til at hun maatte opvarte Mareje og hun har jo ogsaa sit Trykkeri). Bes og Mudi kan ogsaa nok trænge til en rolig Sommerferie, oven paa al dens Slid og det vilde pine mig at vide de gik her og skuffede, mens jeg var i Paris. Tror nu ikke at jeg vil stille det op som om det er et Offer at blive – det er det ingenlunde. Jeg vil langt hellere blive her med jer, og vi kan faa det vidunderligt, kan du tro.

Og desuden har jeg min sidste Parisertur i saa frisk Erindring, at, selv om nye Indtryk ikke vil udslette de gamle, det slet ikke haster med at komme der ned igen. Jeg ved nok, at I mener, at jeg ikke havde noget Udbytte af den Udlandsrejse, men det er fuldstændig forkert. Jeg gemmer uendelig mange Billeder og Stemninger x) fra den Tid og husker sikkert Masser af Smaating, som I forlængst har glemt. Det Indtryk af en By man faar naar man er lille, er sikkert helt anderledes end det man faar naar man er større; men derfor ikke mindre værdifuldt. Endnu den Dag i Dag naar en Bil kører forbi mig og jeg mærker Benzinosen, kan Paris staa lyslevende for mig. Undskyld alt dette om mig selv,
x) skidt Udtryk!

Mandag Aften. 20-5-24

Rore Mite!

Jeg er ked af at jeg ikke har
Lidt Tid at skrive for, og at
jeg har givet jer saa meget
at tænke paa, naar jeg nu har opgivet
Rejser. Og samtidig med at jeg
har opgivet at tage med, har
jeg ogsaa til Tids tabt Lysten -
saa det passer jo meget godt.
Hvord det varet paa et hvilket
som helst andet Tidspunkt,
ville jeg gerne tage med - men
ikke nu. Tante Be kan faa mig
i forholdet mig gølig Sammen - og
det trænger hun meget til. (Det
ville sikkert blive til at hun
maatte opvante Møge og hun har
jo ogsaa sit Trykleri.) Des og
Mudi kan ogsaa nok trænge
til en rolig Sommerferie, men
paa alt dens Slid og det vilde
Princ mig at ville de give her
og skræppe, medens jeg var i
Paris. Tro nu ikke at jeg vil

skulle det op som om det var et
Offer at blive - det er det ingen-
lunde. J vil langt hellere blive
her med jer, og vi kan faa det
vidunderligt, kan du se.
Og du ved du har jo min bedste
Parisretur i saa friske Erindring,
at, selv om nye Indtryk ikke vil
udskifte de gamle, det slet ikke
haster med at komme den ned. J
J vil nok, at I mener, at jo mere
harde noget Nødslytte at den Holm-
lands nye, men det er paldstidst
forbi. J som nu uendelig mange
Billeder og Stemninger? Ja den Tid
og huske sikkert Mærke af
Imagination, som I for længst har
glemt. Det Indtryk af en By man
faar naar man er lille, er sikkert
helt anderledes end det man
faar naar man er større, men
derfor ikke mindre værdifuldt.
Endnu den Dag i Dag naar en Piel
kan faa mig ^{præsentere} af Benicinosen, kan
Paris saa lys lene sig for mig
Udsigt alt dette om mig selv,
I skilt Vænge!