

1936-09-01

AFSENDER

Andreas Larsen

MODTAGER

Johannes Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Generel kommentar:

Det vides ikke, hvem Jens var. Larsen-familien kendte flere, der bar dette navn.

De indsamlede tusindgylden skulle formodentlig bruges til snaps.

Omtalte personer:

Carl Johannes A. Bless

Johan Peder Bless

Sofie Bless

Alhed Larsen

Jens Larsen

Jeppé Andreas Larsen

Johan Larsen

Jonas Larsen

Peter Andreas Larsen

Vilhelmine Larsen

Else Larsen, Else, Andreas Larsens kone

Axel Muus

Alhed Møhl, Lysses datter

H. Rasmussen, politifuldmægtig

Arkivplacering:

Brevet er i privateje

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet ejes af en efterkommer af Elena og Johan Larsen

DOKUMENTINDHOLD

Else og Andfreas/Puf Larsen har sat blomster på Alhed Larsens grav og luget, klippet og vandet. De har også ordnet Bless-familiens grav, og Andreas vil se til sin farmor og farfars gravsted.

Politifuldmægtig Rasmussen spørger, om Johannes Larsen vil tage ind omkring Ny Carlsbergfondet og se på de billeder, som fondet har lovet Kerteminde Museum.

Det stormer. Den syge knortegås er død.

Andreas Larsen og Jens har været på en lang sejltur omkring Kalundborg, Lolland, Svendborg, Avernakø og Sønderborg. De cyklede hjem fra Faaborg.

TRANSSKRIFTION

1 Sept. 36.

Kære Far.

Igaar var det Mors Dødsdag og Else og jeg var ude paa Kirkegaarden med en stor Buket Rosenkatost og de Flox vi kunde finde; det var ikke mange, men sammen med de Roser, som jeg havde sat derud Dagen før, saa det helt godt ud. Jeg havde Dagen før skuffet og revet og Else og jeg klippede alle de afblomstrede Nelliker af. Idag har jeg været ude med de to store Vandkander og vandet baade Mors Grav og Blessernes. laften skal jeg ud og vande videre ogsaa Farmors og Farfars, det er godt tørt altsammen. - Politifuldmægtigen har spurgt om

2./

du ikke, naar du rejser igennem København paa Hjemvejen, kan gaa op i Ny-Carlsberg-Fondet og se paa de Billeder de har lovet Kerteminde Museum. - Vi har Storm i disse Dage. Der ryger endel Æbler, men vi naar da at faa plukket de fleste Charlamowski. Den syge Knortegaas døde Dagen efter jeg kom hjem. De andre tre er her endnu; naar Graaænderne letter fordi de bliver bange for noget, nøjes Knortegæssene med at løbe, de har aabenbart ikke opdaget, at de kan flyve. Den gamle Knortegaas ["Knortegaas" indsat over linjen] ser noget sløj ud, men jeg gav den straks rent Vand, saa jeg haaber den

3./

retter sig. - Jens og jeg havde en dejlig Tur i Baaden: Efter Kerteminde var vi i Kalundborg - Musholmen - Agersø, hvor vi ikke kunde se nogen Stubmølle paa Helleholm og heller ingen "Haabets Minde" ved Havnen. Fra Agersø gik vi mod Nakskov Fjord, men da der stod Torden over Laaland bestemte vi os om og gik norden om Langeland til Dagelykke. Derfra til Svendborg Sund, hvor vi laa nogle Dage paa Grund af Blæst. En

Dag var vi paa Skarø, men vendte tilbage til Svendborgsund om Eftermiddagen. Derefter til Korshavn, hvor vi var en

4./

Dag over. Vi spadserede over Revet til Avernakø, hvor Majstængerne staa endnu. Derimod er der kun to Stumper tilbage af "høje Stene" ved revet ["Revet" overstreget] Drejet. Paa Korshavn fandt vi Tusindgylden saa vi kunde forsyne begge Familierne for det kommende Aar. Næste Dag gik vi til Sønderborg, men blev bugseret ind fra Pøls Huk af en Jagt, hvis Ejer og Skipper Jens kendte. Han viste sig at stamme fra Kerteminde, saa vi fik os en lang Snak over en Flaske Whisky, som vi havde taget med over i Jagten. Vi sad paa Fordækket i det dejligste

5./

Maaneskin med svag Brise, mens Skipperens Søn styrede. Næste Dag tog vi med Færgen til Faaborg hvortil min Cykle var sendt. Om Aftenen cyklede vi sammen til Revsvindinge, hvorfra Jens fortsatte til Nyborg og jeg til Kerteminde. Ogsaa den Aften havde vi næsten stille, men siden har det blæst og igaar og i Dag er det steget til Storm. - Jeg skal hilse fra Jens naar jeg skriver til Båxhult; han vilde gerne have truffet Lysse, men vi fik først at vide at han var rejst.

Hils ogsaa Axel Muus. [En streg er tegnet rundt om "Hils ogsaa Axel Muus."]

Mange Hilsner til Jer Alle deroppe fra Else og Puf.

1 Sept. 36.

Kære Far.

Igaar var det Mors fødselsdag og
Elses og jeg var ude paa kirkegår-
den med en stor Buket Rosen-
kattast og de Fleas vi kunde
finde; det var ikke mange, men
sammen med de Roser, som
jeg havde sat derud dagen før,
saa det helt godt ud. Jeg
havde dagen før skuffet og rens
og Elses og jeg klippede alle de
afblomstrede Nelliker af. I dag
har jeg været ude med de to
store Vandkander og vandet baade
Mors Grav og Blessernes. Daften
skal jeg ud og vande videre paa
Farmor og Farfar, det er godt
tott altsammen. — Politi-
fuldmægtigen har spurgt om

2u/

du ikke, naar du sejer igen,
nem København paa Hverdag,
kan gaa op i Ny-Carlsberg-Fon-
det og se paa de Billeder de
har faaet Kerteminde Museum.
— Vi har stannet i disse Dage.
Der ryger endel Oble, men
vi naar da et paa plukket
de fleste Charlaucowski. Den
sige Kuortgaas dode Dage efter
jeg kom hjem. De andre tre er
der endnu; naar Graasenderne
letter jordi de kliver haugen for
noget, naar Kuortgassene med
at løbe, de har aabenbart ikke
opdaget, at de ^{kan} flyve.
Den gamle ^{Kuortgaas} ser noget sløj
ud, men jeg gav dem et
reent Vind, saa jeg haaber den

3/

retter sig. — Jens og jeg havde
en dejlig Tur i Baden:
Efter Kerteminde var vi i
Kallundborg — Musholmen —
Agerø, hvor vi ikke kunde se
noget Stubmølle paa Helle-
holm og heller ingen "Kasketts
Mølle" ved Kaonen. Fra Agerø
gik vi mod Nakskov Fjord,
men da der stod Torden
over Laaland bestemte vi os
om at gik nord om Lauze-
land til Daylykke. Derfra til
Svendborg Sund, hvor vi saa
toget Dage paa Grund af Blat.
En Dag var vi paa Skarø, men
vendte tilbage til Svendborg
om Eftermiddagen. Derefter
til Korsbom, hvor vi var en

4.

Dag over. Vi spadserede over
Rebet til Avernabø, hvor My.
Stenyon etes endnu. Derimod
er der kun to Stumpes tilbage
af "høje Steen" ved ~~Rebet~~
Drejet. Paa Kamban jaadte
vi Tusindgylde paa vi kunde
forsyne begge Familierne for
det kommende Aar. Næste
Dag gik vi til Søndestry,
hvor blev busedt ind i
Pals Klæde af en Jægt, hvis
Løjer og Skjæppe Jens kendte.
Han viste sig et Stammer fra
Kerteminde, saa vi fik os
en lang Luak over en Dansk
Whisky, som vi havde taget
med os i Jækten. Vi sad
paa Fordækket i det dyblige

5.

Maauskien med Svag Brise,
mens Skipperens Pøl styrede
Næste Dag tog vi med Førgen
til Faaborg hvortil min Lykke
var sendt. Om Aftenen cyklede
vi sammen til Porsvindinge,
hvorfra jeg fortsatte til
Nyborg og til Kerteminde.
Ogsaa den Aften havde vi
næsten stille, men siden
har det blæst og især og
i Dag er det steget til Storm.

— Jeg skal hilse fra Jens
saa jeg skriver til Søskult,
han vilde gerne have truffet
hygge, men vi fik først at
vide at han var død.

Hils også Axel Muus.

Manne. Hilsner til jer
Alle deroppe fra Else Staf.