

1945-05-15

AFSENDER

Johannes Larsen

MODTAGER

Johan Larsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Da

Dateringsbegrundelse:

Datoen er skrevet øverst s. 1

Afsendersted:

Kerteminde

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Omtalte personer:

Thora Cohn

Andreas Larsen

Jens Larsen

Jeppe Larsen

Jonas Larsen

Peter Andreas Larsen

Else Larsen, Andreas Larsens kone

Alhed Møhl, Lysses datter

Ane Talbot

Arkivplacering:

Brevet er i privateje, A

Trykt udgave:

Nej

Proveniens:

Brevet er i privateje, A

DOKUMENTINDHOLD

Johannes Larsen glæder sig til at være sammen med familien igen. Han har fået evakuerede ting og sager hjem og gravet sølvtøj og spiritus op. På kapitulationsdagen lavede han og familien bål af de pæle, som tyskerne havde anbragt i haven for at markere kanonstillinger mm.

TRANSSKRIFTION

Kjerteminde 15 Maj. 1945.

Kære Lysse

Det var dejligt at høre Jeres Stemmer igen. Ja nu kan vi da trække Vejret frit og skrive hvad vi vil. Og saa er der altfor meget at skrive om saa jeg ved hverken hvor jeg skal begynde eller ende, saa jeg vil indskrænke mig til, at bemærke at vi allesammen glæder os til at se Jer her inden altfor længe. Hvis Forholdene ellers tillader det kunde jeg nok tænke mig at følges med Jer hjem naar I rejser tilbage og blive der oppe nogle Dage. Vi har det godt allesammen og nu skal vi til at have de Ting og Møbler hjem som vi havde evakueret. Sølvøj og Spiritus er gravet op, og Kapitulationsdagens Aften brændte vi et Baal i Haven af de Pæle Tyskerne havde anbragt i Haven, som markerede Skyttegrave og Kanonstillinger, som altsaa ikke blev til noget. Graagæssene har 5 Gæslinger og en Graaand 5 Ællinger. Mange Hilsner til Jer allesammen fra os alle her

Din Far.

Ojetegnende 15 Maj. 1945.

Kære Lise

Det var dybt at høre jeres stemmes
egen. Ja nu kan vi da træde Været
frit og skrive hvad vi vil. Og saa
er det alligevel meget at skrive om
saa jeg ved hvortiden hvor jeg skal
begynde eller ende, saa jeg vil
indestaaende mig til, at bemærke
at vi allesammen gledes os
til at se jer her inden altfor
lange. Hvis Forholdene eller
tillader det kunde jeg nok tænke
mig at følges med jer hjem
nu da I kommer tilbage og blive
de oppe nogle Dage. Vi har det
godt allesammen og nu skal
vi til at have de Ting, Møtts
hjem som vi havde evakueret.
Salvøj og Spiritus er gravet op,
og Kapitulationsdagene afbrudt
brændte vi et Baal i Haven af
de Pøle Tyskerne havde anbragt

i Slaven, som markerede Skytte-
grave og Kanontillinge, som
altsaa ikke blev til noget.
Graagjesseu har 5 Gæstinge
og en Graaard 5 Ellinger.
Mange bliver til jo alle.
sammen fra o alle nu

Di. For.