

17. feb. 1928

FAKTA

Dato:

17. feb. 1928

Dagbogens placering:

Det kongelige Bibliotek

Ophavsmand/nøgleperson:

Johannes Larsen

Omtalte personer:

Anders Botved

Hartvig Frisch

Ellen Hørup

Trykt udgave:

Nej

RESUMÉ

Denne dag i Johannes Larsens dagbog indeholder en beskrivelse fra rejsen til Portugal, Madeira, De Kanariske Øer, Afrika, Italien og Frankrig. Dagbogen har notater fra afgang i København den 14. januar 1928, til afrejsen fra Paris den 28. februar 1928. Blandt deltagerne i rejsen var Johannes V. Jensen, Brygger Jacobsen og sønnen Puf.

TRANSSKRIFTION

94

17 Febr

Mødes ved d. elektr. Sporvogn

ved Banegaarden med

Fru E. Hørup¹

Kapt, Botved og Fru

Hartvig Frisch og Fru og Datter

Legationssekrtr Poulsen² og Frue

og kører til Gensana

hvor vi gik over i en Rute

bil og kørte til Nemi

Langs Vejen Sp. Bogfinker

Stillits en, Flok Lærker

Engpiber.

I Memi provianterer

de af om som ikke har

taget Mad med og vi

gaar et Stykke udenfor

Byen og sætter os til at

spise Frokost

95

Halemejsler Rødhals

Munke.

Vi spiser under nogle

Kastanietræer med Udsigt

over Nemisøen.

Det gror en Del store Hele

borus³ med Blomster grønne

med en rødbrun Rand

Mange Cyllamen⁴ og en

Mængde smaa Krokus

(fra mørklilla til hvide)

en enkelt lilla Anemone

fl. smukke Bregner.

Mejsler høres, en stor Flok

Ringduer ses langt ude

flyvende.

Stille skyet, lave Skyer dækkende
Bjærgene, af og til Sol.

96

Efter Frokost spasserer vi
videre gennem Skov af
Eg og Hassel til Albano
søen og langs denne til
Castel Gandolfo hvor
vi drikker Vin paa en
Terasse med Udsigt over
Albanosøen. Langt ude
paa Søen lyser en lille
Flok Maager hvidt. Solen
store lave Taageskyer
driver over Landskabet
og skjuler de højere Partier.
Brunelle Munke Løv
sangere. Spurve Bogfinker
Flagermus.
Med Spørvogn over Alba,
nu til Rom.

97

Blank

¹ Ellen Hørup

² Indtil 1950'erne anvendtes titlen legationssekretær om ambassadesekretær

³ Juleroser (Helleborus)

⁴ Cyclamen, Alpeviol

17 Febr.

Mødes ved d. elektr. Sprog
ved Banegården med
Fru E. Niemann
Kapt. Botved & Fru
H. Rathmann - Fru
Hedvig Frisch; Fru, Datter
Legationskonsul Paulsen & Fru
og kommer til Gensers
hvor vi går over i en Bute
til & køber til Henri
Lange Vogn for Bogstifter
Tallits en, Flits Laster
Engsteds.

3 Gensers provintser
de af os som ikke har
taget Med med og vi
gæser et Stykke ind i
Byen og sætter os til at
skrive Frokost.

Kalvbjerg Rødkro
Munk

Vi spiser under nogle
Kastanjetræer med Vagt
over Nørresøen.

De gør en Del store Felle-
bræs med Rødkro grøn
sæd en rødbrun Rind.

Mange Cyflammer og en
Mange smaa Røder
(for smikkelilla til bredde)
og nogle smaa blaa Lilla
en enkelt lilla Fremme
fl. smukke Røder.

Mysen Nørre, en stor Flok
Rindene ses langt ude
flyvende.

Lille Skjult, Lave Røder desuden
Bjerg, af 8 til 10.

Efter Frokost spaserer vi
videre gennem Skov af
Eg og Blasser til Albano
søen og Larys dørme til
Castel Gandolfo hvor
vi drikke Vin paa en
Terrasse med Udsigt over
Albanosøen. Længt ud
paa Søen ligger en lille
Ø kaldt Manger hvortil tolv
store hvide Fragtskibe
driver over Landskabet
og skjedles de høje Partes
Bouville Monte Liri
sange, Spurve Baypink
Fagernes.
Med Sporvogn over Alba
na til Roma.

**KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET

