

# efterår 1884

## AFSENDER

Vilhelmine Larsen

## MODTAGER

Johannes Larsen

## FAKTA

Dokumenttype:  
Brev

Sprog:  
dansk

Dateringsbegrundelse:  
Johannes Larsen går på kunstskele i København. Margrethe Eckardt opholder sig i Kerteminde fra ca. 1884. Der er råd til at udruste alle skibene, derfor må det være før Mohr & Kjærs fallit i november 1885.

Afsendersted:  
Kerteminde

Modtagersted:  
København

Omtalte personer:  
Margrethe Eckardt  
Jeppe Andreas Larsen

Arkivplacering:  
Det Kongelige Bibliotek

Proveniens:  
Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien

## DOKUMENTINDHOLD

Vilhelmine Larsen har repareret Johannes trøje. Margrethe får den med til København. Hvis Johannes har brug for penge, kan han få lidt af hende. Alle skibene skal udrustes.

## TRANSSKRIFTION

Kjære Johannes!

Endelig har jeg faaet Trøjen lappet sammen der var ikk Tøj her i Byen saa jeg maatte tage af de gamle Benklæder men nu gaar den vel en Tour igjen. Margrethe faar den med sig og saa har jeg sagt til hende at om du er meget forlegen saa kan du faa lidt Mønt hos hende at vi saa kan sende lidt til hende igjen med Guds Hjælp saa er vi nu lige ved at faa den Trang overstaaet men alle Skibene skal nu udrustes og der gaar mange mange til kan du tro jeg skal ud at presse din Trøje – skriv dog snart til mig Fader talte du jo ikke meget med og han siger heller ikke stort andet end de havde det godt

Kjærlig Hilsen din Moder

Kjære Johannes!

Endelig har jeg faaet Trojens  
loppet sammen der var i KK Tøj  
her i Bjerg saa jeg maatte følge  
of de gamle Beretninger men nu  
gaar den vel en Tids igjennem.

Margrethe faar den med sig og  
saa har jeg sagt til hende at nu  
du er meget foretaget saa kan du  
for lidt snart haer hende at nu faar  
kan se det lidt til hende sig  
med gode Hjælp saa er vi nu  
lige ved at faa den Trang overstaaet  
men alle Skæbne skal nu vidrives  
og der gaar mange mange til  
kan du tro jeg skal ind et par  
sin Troj - skid dag endt til  
mig Fader talte vi jo ikke meget med  
og han siger heller ikke stort endehj med de  
haardt det god. Monen Hjælp  
sin hader -